



## **Uitnodiging voor 'Antroposofie in Gesprek' avond.**

vanuit de Sociale Sectie van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap.

(Antroposofie in Gesprek avonden zijn toegankelijk voor een ieder die zich verbonden voelt met de sociale impuls van de antroposofie.)

datum / tijd: **woensdag 9 januari 2019, 17:30 - 21:30 uur.**

locatie: gemeentesaal van de Rafaëlkerk, de kerk van de Christengemeenschap, Van Tetslaan 4 te Zeist

onderwerp: **Over het scheppen van ruimte** door Annemarie Sijens  
(zie Annemarie's samenvatting op de volgende pagina)

kosten: € 10,00 (meer mag) graag ter plekke contant te betalen: € 5,- voor huur van de zaal, koffie / thee en € 5,- voor een broodjes maaltijd.

aanmelden: Vanwege de catering en het maximaal aantal deelnemers (20) is het nodig dat je je als deelnemer **vóór donderdag 3 januari aanmeldt** bij Wim van Gorcum, [willem.vangorcum@kpnmail.nl](mailto:willem.vangorcum@kpnmail.nl) of 06-26 170 402

programma: **17:30 - 18:00** Binnenkomst en onderlinge kennismaking.  
**18:00 - 18:30** Kennismakingsronde aan de hand van het onderwerp.  
(Annemarie wil graag weten wat de aanwezigen meebrengen, om zijn verhaal beter op de luisteraars af te kunnen stemmen.)  
**18:30 - 19:20** Voordracht. (Annemarie zal laten weten of verhelderende vragen tijdens de voordracht welkom zijn.)  
**19:20 - 19:50** Reactie van de toehoorders op de spreker met behulp van de vier categoriën van weerklank (wordt nader uitgelegd).  
**19:50 - 20:20** Pauze waarin in kleine groepjes het gehoorde wordt besproken.  
- Wat was jouw startvraag ook alweer?  
- Wat heb je gehoord?  
- Welke vragen roept dat op?  
- Welke vragen stellen we in het belang van het gesprek?  
**20:20 - 21:20** Gesprek, na het inventariseren van de vragen / opmerkingen.  
**21:20 - 21:30** Rondje. Wat neem je van deze avond mee naar huis.

-----

De initiatiefgroep.

Christian Zwiauer,

Jan Saal

Wim van Gorcum

Z.O.Z.

## Het scheppen van ruimte

De laatste weken was het in Frankrijk geel tegen groen. Terwijl de groene elite over het einde van de wereld praat, maken de dragers van gele hesjes zich zorgen over het einde van de maand. Beide groepen begrijpen elkaars gedrag niet en de dialoog mist. Ook rond andere thema's komen groepen mensen lijnrecht tegenover elkaar te staan. Het leidt tot heftige emoties en uitbarstingen van geweld. Politici en beleidsmakers komen in dit mijnenveld voor duivelse dilemma's te staan. Wat we op macroniveau zien, gebeurt ook op kleinere schaal. Hoe lossen we zulke dilemma's op?

Aan de TU Delft leerde ik dat architecten ruimten scheppen en dat elk mooi gebouw ook een geestelijk fundament heeft. Beide uitgangspunten kun je naar het sociale leven vertalen. Door met compassie waar te nemen, schep je innerlijk ruimte voor anderen en groeit je inzicht. Aan zulke levendige inzichten kun je vervolgens motieven ontlenuen, die het geestelijke fundament voor doelbewuste acties vormen. Door uit inzicht te handelen, kun je helende initiatieven ontplooien en bestaande culturen stapsgewijs omvormen. Precies die constructieve, innerlijke beweging van inzicht naar initiatief, beschreef Rudolf Steiner in zijn motto van de sociale ethiek. Door de effecten van je handeling te evalueren, stel je je beeld bij en breng je een heen en weer gaande beweging op gang.

Levend met dit motto ervoer ik dat individu en gemeenschap idealiter op deze ademende manier met elkaar verbonden zijn. Mist dit liefdevolle ademen van aandacht, dan vallen we in partijen uiteen. Hoe scheppen we innerlijk ruimte voor de harte-longeslag die ons met het grote geheel verbindt?

Annemarie Sijens,

10 december 2018